



Täljabladet

Dags att ta ner seglet



Vi tänker ha en arbetsdag (avrustning) den 8/10 kl 10:00-13:00 med ett efterföljande styrelsemöte kl 13:00-14:00

.Avrustning:

Plocka ordning på alla grejor, segel, löpande rigg mm.

Ta av stående rigg.

Lyfta upp durkar och tofter.

Eventuellt lite skrap av tjära om det är nödvändigt.

Kanske tvätta av den gamla damen. men framför allt FIKA!

Styrelsemöte kl 13:00-14:00

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Föregående protokoll.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Rapporter:
 - Tälja.
 - Trailern.
 - Medlemmar .
 - Facebook
 - Sommarens evenemang.
 - Övrigt.
7. Medlemsmöte/höstmöte – ska vi ha något sådant?
8. Andra aktiviteter under vinterhalvåret?
Pysseldag?
9. Nästa nummer av Täljabladet.
10. Övriga frågor?
11. Nästa styrelsemöte?



Aifur seglade en eftermiddag i Burgsviken på Gotland denna sommar. Några bekanta TäljaGlima-iter fanns ombord och de kommer att medverka i "Så mycket bättre" på TV 4 under hösten, om de inte blir bortklippta.

/Calle

"Seglingar" med Tälja 2011

Säsongen inleddes med ett NOOAM - möte (nordiska föreningen för arkeologiska friluftsmuseer) på Storholmen helgen 9 - 10 april. Vi hade inte ens påbörjat vårustningen men å andra sidan handlade det bara om att visa upp Tälja på själva landbacken. Här träffade vi bland andra representanter för Gunnes gård som ledde till att vi kom att besöka deras marknad i Upplands Väsby senare.

Nästa "jippo" var en inbjudan från Sjöhistoriska museet 28 - 29 maj till SKEPPEN KOMMER. Det blev sjösättning med hjälp av hightech prylen SUBLIFT hos VSS-Vikingarnas Segel Sällskap. Kanske väldigt bra för moderna segelbåtar men Blev det nån segling då? Jodå typ 200 meter på tillbakavägen från puben vid Djurgårdsbron. Stefnir och Himingläva var också där men nästan inga besökare.

I år hade vi tänkt besöka Foteviken för första gången å sagt och gjort. 2 bilar och Tälja på trailern for iväg och 4 andra från föreningen anslöt senare. Det var lite krångligt att sjösätta vid Foteviken så vi tyckte det var bättre att låta henne ligga kvar på land där man kunde se henne bättre. Jävligt lång är det till Foteviken å lika lång tillbaka hem igen.

Denna sommar hölls förutom vikingamarknad på Birka (som vi hoppade över) även en vecka med temat båtar. Då var vi där med Tälja och en hel del andra båtar: Regin och Himingläva (som har sommarhamn på Birka), Martin Erikssons tre båtar; Samargon, xxx och Aifur, Njord, Kvitungen och Helga Holm. Här blev det mera seglande och vi försökte bland annat vara i vägen för turistbåten från stan varje förmiddag. Vi gjorde också några turer med turister.

Efter Birkadagarna kördes Tälja till Storholmen och låg där under deras sommaröppet.

3 - 4 september höstmarknad på Gunnes Gård. Här var det också bara uppvisning på landbacken. Det finns nämligen inget vatten i närheten men det har dom lovat fixa tills nästa år. Men en bra plats och en "snäll" vind gjorde att vi kunde hissa seglet som stog bättre än det någonsin brukar göra när vi seglar.

Säsongens sista evenemang 24 - 25 september. Man hör av sej från Storholmen och undrar om vi kan komma med Tälja till TV-inspelning för ryskt TV-bolag. Å det ville vi speciellt som ersättning utlovades.

Göran



Tälja seglar på Björkfjärden



Tälja och Stefnir på väg till Sjökrogen

Avsändare:

Föreningen Viksbåten c/o Göran Jacobsson
Gamla Magelungsvägen 79
125 43 Älvsjö