



Täljabladet



Föreningen Viksbåten håller årsmöte på
Restaurang Aifur, Västerlånggatan 68 B i Gamla stan
Lördagen den 23/3 klockan 14:00

Glöm inte medlemsavgiften! 150:- per år på pluskonto 685 937-5
(Föreningen skickar inte längre ut särskilda inbetalningskort.)

Mars
23
Lördag

Säsongen 2012:

Sol, vind och mycket regn

Mars

Årsmöte och samkväm tillsammans med föreningen Vittfarne i Stöttboden på Beckholmen. Föredrag av Håkan Altrock om hans färder i österled.

April

Säsongen inleddes som vanligt med vårustning.

Maj

Mera vårustning, sen var det dax att besiktiga trailerjäveln, det behövdes 5! besök hos bilprovningen innan dom var nöjda. Därefter vågade vi oss i alla fall på långkörning till Vetlanda och deras första vikingamarknad sista helgen i maj. Hör deltog vi också i ett företagsjippo som blev mycket lyckat och gav lite extra klirr i kassan. **Solen sken** och allt var mycket trevligt.

Juni

Vikingamarknaden på Adelsö blev nästa evenemang 7-10 juni **Ganska regnigt**, med det blev några seglingsturer och lite försök till kapprodd.

Tälja lämnades sedan kvar på Adelsö hos Alsnu vikingar, med tillsyn/ösande av Malin och Jonas.

Juli

Den 1:a juli tog Göran med sin sina kollegor från Sydtaxi AB på en seglingstur, först till Ringsö där vi övernattade hemma hos Guy och sedan till Stallarholmen, där Tälja knöts fast bredvid Helga Holm. På denna tur kunde den nyinköpta utombordaren testas men det blev också lite "smörsegling" med **sol och vind** från rätt håll.

I år firade man 10-års jubileum på Stallarholmen och då ville vi vara med. Storstilat gille som vanligt. Vi blev dessutom tillfrågade att tillsammans med Regin ro ett brudpar och vi gjorde även några egna turer men sen började det **regna på riktigt**...

Från Stallarholmen till Birka blev det också "smörsegling" - **solen gassade** och vi hade **fin vind**. Bad var ett måste när vi kom fram. **Sen kom regnet**.... Många hämtningar/lämningar till Lindby brygga på Adelsö, eldshower med gycklargruppen Trix, sjösättning av Andreas Bolin och avslutningsvis "Kampen om Mälaren" där 5 skeppslag gjorde upp i diverse olika tävlingsgrenar; kapprodd, landdrag, mastresning, manöverbord, runtydning, knopslagning. Förutom Tälja tävlade Stefnir, Njord, Åstrid (alldeles precis färdigställd) och Himingleva som blev den båt som vann. (Vi kom inte sist i alla delmomenten). Efter 2 dagars tävlande var vikingaveckan på Birka över för denna gång och vi packade ihop alla våra prylar och tog en sista tur till Lindby brygga. Vi hämtade trailern som stått hos Kalle Runrystare och Tälja åkte vidare till norrut för att delta i Storholmens sommaröppet veckan därpå.

Augusti

En vecka i Storholmen och sedan hade vi ett ytterligare ett företagsevent, fredagen den 31:a skulle vi ta Tälja till Alvik och ta ut Rebeckas kollegor från Lantmännen Kronfågel AB på en tur med Tälja. Vi hoppades in i det sista att dom skulle avstå på grund av det dåliga vädret men dom var sugna och **trotsade regnet** så det var bara för oss att sjösätta.

September

Helgen 22-23 ordnande Ekerö kommun vikingamarknad tillsammans med Alsnu vikingar. Vi var tillfrågade att "förstärka" detta jippo tillsammans med Regin och Njord. Minimal marknad, föreläsningar, stridsuppväsning, lekar och **regn**.....



/Göran



Delmoment i "Kampen om Mälaren" Anders Ahlgrens skeppslag slänger upp Åstrid på axlarna och kliver iväg utan större ansträngning.

Sälvarning vid Birka



När vi närmade oss Birka efter en härlig seglats från Stallarholmen hoppade jag överbord och drog Tälja simmande sista biten.

Jag såg att Thomas Hermansson stod på bryggan med sin mobiltelefon.

Innan jag var ur vattnet tittade han på mig och sa:

- Du är med på Facebook.

/Calle



Pernilla och Björn trotsar regnet och tar en tur med Stallarholmsvikingar

Allt var tänkt som en liten stilla "sjösättning" men som väрте och blev någonting stort och magiskt.

Farväl till Andreas

Tälja bara låg och flöt. Förflyttades med vågorna och följdes troget efter av de tre marschalerna.



Allt var tänkt som en liten stilla "sjösättning" men som väzte och blev någonting stort och magiskt.

En sen juli kväll blev Andreas Bolin sjösatt och hans aska spriden i Björkfjärden utanför Birka.....

tillsammans med Vikingabåtarna med skeppslag och andra vikingar på Tälja, Regin, Stefnir, Aifur och Njord som hedrade hans sista sjöresa. Familjen befann sig på Tälja.

Ceremonin var både vacker och magisk med blåsning i horn och utbringande hedrande skålar från alla skeppslag och underbar begravningssång på estniska av Laura. Facklor som var tända under hela tiden.

Efter att jag hållit ett avskedstal och även hyllat min son och syskonens broder kasta-
de vi ut gula blommor som flöt sakta iväg och sedan hällde vi ut öl/snaps i sjön. Allt avslutades med att tre marschaller tändes och flöt med oss. En ensam blixtnuller lyste upp på himmelen och ovanför Tälja segelflög en ensam mås i cirklar under tiden som marschallerna tändes och sjösattes för att sedan bara segla vidare. Alla de andra båtarna roddes hem och Tälja bara låg och flöt. Förflyttades med vågorna och följdes troget efter av de tre marschallerna.

Med dessa ord har jag försökt att återskapa denna magiska kväll så att ni som vill få ta del av det som hände. Känslan och magin går tyvärr inte att återskapa men med Lauras sång som dels betyder att efter att vi gått bort så finns någonting vacker därbortom. Sorgen är stor men förtrösta för de som gått vidare har det bra där de finns nu.

Min sons önskan om att få bli som han sa "begraven som en viking" kunde förverkligas med stor hjälp av Föreningen Viksbåten och skeppet Tälja.

Ett stort varmt kärleksfullt tack från hela familjen.

Gunilla Bolin

Avsändare:

Föreningen Viksbåten c/o Göran Jacobsson
Gamla Magelungsvägen 79
125 43 Älvsjö